

6 ΑΠΡΙΛΗ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ



Επιτέλους... γενική απεργία! Μετά από περίπου 9 μήνες προκηρύσσεται γενική απεργία. Δύο χρόνια πανδημίας και ακραίας νεοφιλελεύθερης επέλασης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Γενική Απεργία στις 6 Απρίλη πρέπει να αποτελέσει μία ισχυρή απάντηση του εργατικού κινήματος, των σωματείων, των συνδικάτων, όλου του κόσμου που κυριολεκτικά στενάζει από τη συρρίκνωση του εισοδήματος και από τη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο δρόμο κάνοντας πόλεμο στην κοινωνική πλειοψηφία. Η επέλαση της πανδημίας έχει κοστίσει ήδη πάνω από 25000 ζωές και αυτό δεν ήταν αναπόφευκτο. Η διάλυση του ΕΣΥ και η επιμονή όχι μόνο στη μη στήριξη και ενίσχυση της δημόσιας υγείας αλλά και στην ιδιωτικοποίησή της μέσω ΣΔΙΤ είναι η πραγματική αιτία και η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση.

Πιστή στη νεοφιλελεύθερη συνταγή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα δίνει όλα για τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Ακόμα και σήμερα που ο πληθωρισμός βρίσκεται στα ύψη και η ακρίβεια έχει πάρει την ανηφόρα, η κυβέρνηση δε θίγει ούτε στο ελάχιστο τα κέρδη των επιχειρήσεων, απεναντίας επιμένει στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας είναι αυτή που έχει μετατρέψει την ενέργεια σε εμπόρευμα, με τις εταιρείες παραγωγής και διακίνησης καυσίμων και πετρελαίου να κάνουν πάρτυ με τις τιμές, αυξάνοντας τα ήδη υψηλά κέρδη τους. Έτσι έχει φτάσει πάνω από το ένα τρίτο των νοικοκυριών να μην μπορεί να πληρώσει τους δυσθεώρητους λογαριασμούς ρεύματος, να μην μπορεί να έχει την απαραίτητη θέρμανση, να μην μπορεί να γεμίσει το ψυγείο με τα βασικά αγαθά.

Εάν η ακρίβεια, η λιτότητα, η διάλυση του

κοινωνικού κράτους είναι η μία φρικτή όψη της πραγματικότητας, η άλλη είναι η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία ξαναζωντανεύει στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι οι πόλεμοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την επίλυση «διαφορών» μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών και δε συμβαίνουν μόνο «κάπου μακριά» αλλά και στη γειτονιά μας.

Στο έδαφος της οικονομικής κρίσης, της υποχώρησης της αμερικανικής ηγεμονίας και των τριγμών στην «παγκοσμιοποίηση», παροξύνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και η άγρια πάλη για «σφαίρες επιρροής», που θα καθιστούν όλο και πιο εύθραστη την ισορροπία ανάμεσα στη «σθεναρή διαπραγματεύση» και την πολεμική ανάφλεξη.

Ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Ουκρανία, ούτε σε καμιά χώρα της Δύσης δεν έχουμε οι εργαζόμενοι να κερδίσουμε οτιδήποτε από μια συνέχεια και κλιμάκωση του πολέμου. Αντίθετα, είμαστε αυτοί που θα πληρώσουν τις συνέπειες -τις απώλειες σε ζωές, την πίεση στα δημοκρατικά δικαιώματα, τις συνέπειες των οικονομικών πολέμων στην καθημερινότητα, ακόμα και την παρανοϊκή προοπτική μιας πυρηνικής σύγκρουσης.

Σε αυτό το επικίνδυνο σκηνικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπεύδει να εμφανιστεί ως το καλύτερο παιδί της ΝΑΤΟϊκής συμμορίας στην περιοχή, στέλνοντας μάλιστα και όπλα στην Ουκρανία. Οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται δυνάμεις, εμπλέκοντας ακόμα περισσότερο την Ελλάδα στην πολεμική αντιπαράθεση, διευκολύνοντας τις δυνάμεις του δυτικού ιμπεριαλισμού. Και σε αυτό, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν απόλυτη συμφωνία, καθώς το πρόγραμμα επέκτασης των βάσεων εγκαινίασε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας.

Και η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη το εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ που έχει εξαγ-

γείλει ξοδεύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα, φρεγάτες και ραφάλ, την ώρα που για τις κοινωνικές ανάγκες δίνει στην καλύτερη περίπτωση ψίχουλα. Είναι η επικίνδυνη πολιτική που οξύνει τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό στο Αιγαίο και φλερτάρει με τον κίνδυνο πολεμικών επεισοδίων. Είναι η πολιτική που στην ΕΕ συζητιέται η έκδοση ειδικού ομολόγου για πολεμικούς εξοπλισμούς αλλά δεν αμφισβητείται ούτε στο ελάχιστο η σκληρή νεοφιλελεύθερη λιτότητα. Είναι η πολιτική που δείχνει τάχα αλληλεγγύη στους πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία την ίδια στιγμή που πνίγει δεκάδες και εκατοντάδες πρόσφυγες καθημερινά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Μπορούμε και πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που δίνει τα πάντα για την οικονομία και τα κέρδη των επιχειρήσεων και επιτίθεται στις κοινωνικές ανάγκες. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να ανατραπεί μόνο από τους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας, των γυναικών. Η απάντηση δε βρίσκεται στη συστημική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να ενισχύσει τους αγώνες.

Η λύση βρίσκεται στη δύναμη των εργαζομένων και στη δύναμη του μαζικού ενωτικού αγώνα. Το γνωρίζει και η ίδια καλά, για αυτό έχει φροντίσει να με το νόμο Χατζηδάκη που ψήφισε το καλοκαίρι του 2021 να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση, να παγώσει τα σωματεία, να βάλει «στο γύψο» την εργατική αντίσταση..

Το προηγούμενο διάστημα έχουμε παραδείγματα που μας εμπνέουν και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική: νίκη των εργαζομένων στην E-FOOD, η νίκη των εργαζομένων στην COSCO, ο μεγάλος αγώνας των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, η μαζική φεμινιστική απεργία της 8ης Μάρτη, η απεργία αποχή των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση.

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανώσουμε την απεργία σε κάθε χώρο δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές. Ο μόνος δρόμος για την επιτυχία της απεργίας είναι να οργανώσουμε συσκέψεις, εξορμήσεις, Απεργιακές Επιτροπές, Γενικές Συνελεύσεις ώστε να φτάσει παντού το μήνυμα της Γενικής Απεργίας, να μαζικοποιήσουμε την αντίσταση απέναντι στη βαρβαρότητα. Στις 6 Απρίλη όλα τα ρυάκια αντίστασης, όλοι οι μικροί και μεγάλοι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, μπορούν και πρέπει να ενωθούν σε ένα μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Η οργή και η αγανάκτηση να γίνει μαζικός ενωτικός απεργιακός αγώνας!

Οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς να αναλάβουμε την ευθύνη μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στα σωματεία να οργανώσουμε μία μαζική απεργία, μαζικά, ενωτικά, ριζοσπαστικά! Να χτίσουμε τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής.

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -

ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

**ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ**

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΝΤΟΥ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ -
ΟΧΙ ΣΤΟ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

the PROJECT
resist reclaim revolt

rproject.gr